

## Met Prakash Goossens naar **INDIA**

ZEVEN WERELDGODSDIENSTEN IN EEN BETOVEREND SUBCONTINENT

- ★ **Parades in Delhi op de Dag van de Republiek**
- ★ **Amritsar, Varanasi en Bodghaya, heilige topsteden**
- ★ **Kolkata, stad van paleizen**
- ★ **De religieuze mix van hindoeïsme, boeddhisme, islam, sikhisme, jainisme, bahai en christendom**



**DAG 1: Brussel – Delhi**  
Vlucht naar Delhi.

**DAG 2: Delhi O-M-A**  
Delhi, hoofdstad van 'Incredible India'. Bezoek aan o.a. de Qutub Minar en de imposante Jama Masjid Moskee. We rijden langs de India Gate, Raj Ghat, het monument voor Mahatma Gandhi en het Rode Fort.

**DAG 3: Delhi O-M-A**  
Vandaag is het de 'Dag van de Republiek', met kleurrijke parades in Delhi. We ervaren de uitbundige sfeer tijdens een van de belangrijkste feestdagen van India.

**DAG 4: Delhi – Amritsar O-M-A**  
Met de Shatabdi Express naar Amritsar, het spirituele en culturele centrum van de sikh

en de meest bezochte toeristische plaats van India. Middagmaal aan boord. Bezoek aan de Gouden Tempel. Onder het baldakijn ligt de Grant Sahin, het heilige boek van de sikh.

**DAG 5: Amritsar O-M-A**  
Naar Jalia Wala Bagh. Daar vond in 1919 de slachting van Amritsar plaats. Verder naar de Indisch-Pakistaanse grens in Wagga, met de bizarre ceremonie van het wisselen van de wacht. Terugkeer naar Amritsar.

**DAG 6: Amritsar – Delhi – Varanasi O-M-A**  
Vlucht via Delhi naar Varanasi, het mekka van de hindoebedevaarders. Onder Keizer Ashoka en de Gupta's beleefde de stad een ongekennde culturele en spirituele bloei. Met een riksja rijden we door de nauwe straatjes. Aan de ghats beleven we het ingetogen schouwspel van de door olielampen verlichte tempels en de drijvende Diyas of kaarsjes op de Ganges.

**DAG 7: Varanasi O-M-A**  
Boottocht op de Ganges. Bij zonsopgang kunnen we de vrome hindoepelegrims zien die zich onderdompelen in de heilige rivier. En ook de crematieghats zijn onlosmakelijk verbonden met deze mystieke stad. Naar Sarnath, de wieg van het boeddhisme, waar Boeddha voor het eerst zijn leer predikte.

**DAG 8: Varanasi – Bodghaya O-M-A**  
Naar Bodghaya met halte in Sasaram, met de monumenten van de Afghaanse heerser Sher Sha en Gaya. Een pelgrimsstadje genoemd naar de god die de hindoes verlost van hun zonden.

**DAG 9: Bodghaya O-M-A**  
Het belangrijkste pelgrimsoord voor de boeddhisten met tal van kloosters en tempels. Hier bereikte Siddharta Gautama verlichting onder de bodhiboom. Bezoek aan de Mahabodhi-tempel met het grote Boeddhabeeld in lotushouding, de talrijke stoepa's, de Diamanten

Troon en de stenen lotusbloemen die de voetstappen van Boeddha symboliseren.

**DAG 10: Bodghaya – Patna - Kolkata O-M-A**  
Bezoek aan Nalanda, een centrum van boeddhistische kennis. Op zijn hoogtepunt kende deze klooster-universiteit tweeduizend leraren en tienduizend studenten. Verder tot Patna en vlucht naar Kolkata.

**DAG 11: Kolkata O-M-A**  
Het vroegere Calcutta wordt beschouwd als de culturele hoofdstad van India. Naar de 'Jewel Box Temple' van de jains en verder naar Kumartuli, waar de grote godenbeelden in klei worden gemaakt voor de religieuze festivals. Langs het Marmeren Paleis naar College Street, met zijn enorme boekenmarkt. Bezoek aan het huis van Moeder Theresa. We bezoeken haar graf en Shishu Bhawan, het weeshuis.

**DAG 12: Kolkata O-M-A**  
Over de Howrath Bridge naar de bloemenmarkt, de regeringsgebouwen, de St. John's Church en de botanische tuin. Vervolgens naar het imposante Victoria Memorial, een prominente herinnering aan de Engelse aanwezigheid in India. We eindigen in het Indian Museum met zijn collectie van prachtige beelden uit heel India.

**DAG 13: Kolkata - Delhi O-M-A**  
In de voormiddag vrije tijd om te winkelen. Vlucht naar Delhi. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven.

**DAG 14: Delhi - Brussel**  
Vlucht naar Brussel.

 **Inleiding op de wereldgodsdiensten in India**  
door Prakash Goossens in Gent. Za. 9, 16, 23 en 30 nov. van 10 tot 12.30 uur.

 **Zoveel godsdiensten voor die ene God**  
Stef Desodt