

Met Prakash Goossens naar ZUID-INDIA

EEN TROPISCHE, ARCHITECTURALE KLEUR- EN GEURRIJKE WEELDERIGHEID

- ★ Door de drie deelstaten Karnataka, Tamil Nadu en Kerala
- ★ Hoogtepunten uit de Indische tempelarchitectuur
- ★ Sravanabelagola, kennismaking met het jainisme
- ★ Boottocht op de 'Back Waters'



DAG 1: Brussel - Chennai

Vlucht naar Chennai via Frankfurt.

DAG 2: Chennai M-A

Aankomst. Stadsrondrit door het vroegere Madras, de hoofdstad van de deelstaat Tamil Nadu.

DAG 3: Chennai - Kanchipuram M-A

Naar Kanchipuram een van de zeven heiligste hindoeplaatsen, de 'Gouden Stad met de Duizend Tempels'.

DAG 4: Chennai - Mahabalipuram - Pondicherry O-M-A

Naar de tempelstad Mahabalipuram aan de kust. Hier vinden we o.a. de Boetedoening van Arjuna, het grootste bas-reliëf ter wereld,

het gebeitelde verhaal uit de Mahabharata en de vijf prachtige Ratha tempels. Verder naar Pondicherry, blijvende herinnering aan de Franse bezetting.

DAG 5: Pondicherry - Tanjore O-M-A

Naar Tanjore met onderweg bezoek aan Chidambaram en de tempel gewijd aan 'Shiva, de kosmische danser'.

DAG 6: Tanjore O-M-A

Bezoek aan de Brihadeeshwar tempel, de grootste van India, het summum van Indische tempelarchitectuur.

DAG 7: Tanjore - Trichy - Madurai O-M-A

Naar Trichy voor bezoek aan de Ranganathaswami tempel gewijd aan Vishnu. Deze tempelstad omvat 21 poorten en 7 omwallingen. Verder naar Madurai, een van de oudste tempelsteden. De gigantische en Dravidische Meenakshi tempel domineert het stadsbeeld met zijn kleurrijk geschilderde goden en demonen. Het complex is gewijd aan Shiva, die elke avond symbolisch, met religieuze muziek en gebeden, naar het slaapvertrek van zijn gemalin Menakshi wordt gedragen. Het Madurai museum is ondergebracht in de 'Zaal met Duizend Zuilen'. Vervolgens bezoeken we het Tirumal Nayak.

DAG 8: Madurai - Periyar O-M-A

Doorheen een prachtige natuur met afwisselende vegetatie naar Periyar. Hier maken we kennis met een waaier aan kruiden waarvoor de Indische keuken zo bekend is.

DAG 9: Periyar - Cochin O-M-A

Naar de kuststad Cochin, de historische en levendige havenstad. Bezoek aan de joodse synagoge. 's Avonds wonen we een Kathakali dansopvoering bij.

DAG 10: Cochin O-M-A

Bezoek met o.a. de bekende Chinese visnetten, Fort Cochin, de oudste Europese ne-

derzetting met de St. Franciscuskerk en het Hollands Paleis. Naar Alleppey waar we aan boord gaan van een 'house boat'. We varen langs de kanalen en genieten van het prachtige schouwspel van het dagelijks leven op en langs de 'Back Waters'.

DAG 11: Cochin - Pallakad-Ooty O-M-A

Langs Pallakad, de graanschuur van het altijd groene Kerala, naar Ooty in Tamil Nadu, waar destijds de Britse koloniale de koelte kwamen opzoeken van de bosrijke Nilgiri Hills. De groene heuvels en het bergtreintje zijn ook nu nog erg populair.

DAG 12: Ooty - Mysore O-M-A

Naar Mysore, in de deelstaat Karnataka, de 'Stad der Paleizen' beroemd om haar wierook, sandelhout en zijde.

DAG 13: Mysore O-M-A

Bezoek aan de Keshava Tempel van Somnathpur, een van de best bewaarde voorbeelden van de verfijnde Hoyasala architectuur.

DAG 14: Mysore - Hassan O-M-A

Naar Sravanabelagola, een jain-pelgrimsoord waar alle 12 jaar tijdens een religieus ceremonieel het hoofd van Bahubali ritueel wordt gewassen met melk en yoghurt. Jainisten kennen geen goden of priesters en zweren alle aardse bezittingen af.

DAG 15: Hassan - Bangalore O-M-A

Bezoek aan de Hoysala-tempels van Halebid en Belur, waarvan de schoonheid en verfijning gemakkelijk kunnen wedijveren met de beroemde tempels van Khajuraho en Konarak. Aankomst in Bangalore, het 'Silicon Valley' van India.

DAG 16: Bangalore - Brussel

Terugvlucht via Frankfurt.